



Slavko.



Stefan.



Sara.



Dirk.

## ooggetuige

### WAARDIG EN VOLWAARDIG

**FOTO'S EN TEKST LEO DE BOCK**  
Ik zag ze het eerst op tv. Het hartverwarmende duo van *Radio Gaga* streek bij hen neer en ik was meteen gecharmeerd. De gasten van Villa Vooriman in Gent heten bezoekers, voor een keer niet 'patiënten'. Ze respecteren er de weinige regels, zijn tevreden met hun refuge en met elkaar, vinden de kracht die ze en ours de rouie kwijtspeelden, de kracht om vuurt te doen.

Eigenlijk zijn ze in Villa Vooriman doordat ze zijn uitgedroogd in het zorgincult. Of liever: op hun polje past nergens (nog) een dokos. Dat heeft ermee te maken dat ze tegelijk twee istus hebben: ze zijn verslaafd (geweest) en psychisch wat getroebleerd. Onze rijke samenleving heeft geen antwoord op dat soort mensen. Er is dat net, er zijn de maan, en zij die endoorheen vallen.

Ik heb ze leren kennen: wantrouwig, afwijzend, nieuwsgierig, warm, toegankelijk, intelligent, geïnteresseerd, behulpzaam, boeiend, kunstzinnig, voorkomend, verrassend getalenteerd.  
Ik heb ze mogen fotograferen. Met een oude middenformaat camera. Telkens een authentieke mens voor de lens. Waardig en volwaardig. Met recht op respect, het recht van ieder mens.



Jan.



Edith.



Sven.



Lieven.